

Vraag het aan Morya



Je wordt met de grootste zorg omringd

“Kijk naar je eigen leven, naar de diepte van je leven en weet dat je daar moed uit kan putten. Daar kan je ook de reden van je bestaan, van je vooruitgang en van je manier van leven vinden.

Durf in je eigen leven te staan, wat er ook gebeurt in de uiterlijke omstandigheden. Als je dit doet, zal je gedragen worden door de lasten heen. Want dan begin je moed te vatten en zal je ineens beseffen dat er zoveel is wat jou met de grootste zorg omringt. Dan weet je dat je inderdaad terecht kan hopen en geloven dat er licht bestaat en zoiets als een verlichting mogelijk wordt.

Weet dat, als men spreekt over verlichting, het te maken heeft met een diepe vrede, met een enorm bewustzijnsniveau dat zich uitdrukt als een zaligheid. Wanneer je op gelijk welk moment in die diepe vrede kan geloven en kan weten dat deze aan de basis ligt van alle leven, dan kan je beseffen dat er zoiets bestaat als een groei naar vrede.”

A handwritten signature in dark red ink, reading 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive, with the first letter 'M' being particularly large and stylized.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 15: ‘Niet de ander maar jezelf veranderen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 214

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


